



Reacties van lezers:

Eind november was je in De Bilt voor een demonstratie “Indisch koken” én proeverij. Daar had ik wel zin in. Toen ik buiten mijn fiets op slot zette, kwam de geur al bij me binnen. Het rook er héééerlijk. Wat een mooi kookboek heb(ben) je (jullie) gemaakt. Dit mag geen kookboek heten maar een familiealbum met Indische recepten. Een genoeg om te lezen, kijken én de recepten uit te proberen. Én gesigneerd door jou.

Je verhaal is wel bekend voor mij. Mijn ouders zijn in 1952 naar Nederland afgereisd. Mijn vader heeft in het leger gezeten (oorlog meegemaakt en Bersiaptijd); net getrouwd, mijn moeder in verwachting van mij, in Nederland aangekomen en hier hun toekomst opgebouwd. Mijn moeder heeft in Nederland nooit kunnen wennen dus uiteindelijk is het gezin in 1970 naar Australië geëmigreerd. Ze hebben het goed gehad in dit land. Oma's, ook mijn Opa en tantes waren altijd aan het koken en bakken. Ik had geen behoefte om erbij te staan máár wel eten...haha. Mijn Indische kookkunst bestaat uit het kopen van de boembœ's, een pakje (makkelijk, toch). Ik heb de tjobék van mijn ouders gekregen dus nu ik met pensioen ben wil het toch wel met de verse ingrediënten proberen, n.a.v. jouw recepten. Ik wens je veel gezelligheid met de Feestdagen en een smakelijk 2019. Lieve groet,

Joyce
16/12

Hoi Pascale, ik ben erg blij met het boek, natuurlijk ook omdat ik je oma, voor mij mw. Boormeester, in zorg heb gehad in Nieuwegein en nu nog geregeld zie in de Hof van Batenstein in Vianen, heel bijzonder! Groet,

Marion
4/12

Beste Pascale, wat een verrassing! Afgelopen donderdag was mijn verjaardag en ben ik verrast met EN een surprise party EN een super mooi kookboek! Dat wist jij uiteraard, maar voor mij was dit een hele toffe verrassing. Het bracht me weer terug naar onze fantastische reis van afgelopen zomer en naar onze spontane ontmoeting in de trein naar Djokja.

Tja, Indonesie, we zijn in augustus terug gekomen en de alledaagse beslommeringen nemen het weer over, maar wat een indrukken en wat een reis. Om nooit te vergeten en ook om nog weer te herhalen. Er valt nog zoveel te doen, te zien....we gaan nog eens terug en to be continued dus... En nu is het nog eens zo dat ik EN heel erg van de Indische keuken hou EN koken heel leuk vindt, dus wat een top kado. En dat het boek ook nog eens van jou is geeft het extra glans en maakt het extra persoonlijk. Helemaal in de roos dus en wat een mooi boek is het! De verhalen geven het heel veel extra`s. Veel groeten,

Peter
2/12



Wij hebben het kookboek gekocht en we vinden het geweldig. Heerlijke recepten, leuke verhalen en ook zeer herkenbaar. We zijn recepten tegengekomen die Jan zijn moeder ook vaak maakte maar die bij ons toch wel in het geheugen waren weggezaakt. Ook de verhalen waren herkenbaar. Zo is Jan geboren op de SS Atlantis op weg naar Nederland. Een tante van Jan is ook met een Boormeester getrouwd. Of er een familieband is weten we niet. En ook de ouders van Jan zijn eerst opgevangen in een kamp voor dat ze naar Alkmaar konden verhuizen. Jullie zien, een hoop overeenkomsten. Onze complimenten, we genieten van het boek. Groetjes uit Heerhugowaard,

Jan en Marian
31/10

Beste Pascale, ik hoorde je een paar maanden geleden in Mangiare over je kookboek praten. Omdat mijn (belanda) moeder daar opgegroeid is en ik in 1975 met haar op vakantie terug geweest ben, hoort Indonesië wel heel erg bij me. Foto's van vroeger, chinese vazen in mijn kamer, mooie verhalen in mijn hoofd. Mijn moeder was helaas geen geweldige kok. Maar ik kon haar toen ze in het verzorgingshuis zat veel plezier doen met een stukje goela djawa of spekkook. En af en toe even lekker Indisch eten...

Ik heb Koffer vol verhalen toen voor mijn verjaardag gevraagd. Bij de eerste oude familiefoto schoten me de tranen in de ogen, zo lijkt ie in sfeer op de foto's van mijn moeder met haar ouders. Ze is opgegroeid op Sumatra, mijn opa werkte voor de Bataafse olie maatschappij. En ik kook met veel plezier uit je boek! De sambal goreng tahoe, de sajoer kerrie, sambal goreng boontjes en niet te vergeten de kipgerechten. Ik heb nog wel een paar vragen. Bij de ayam goreng asem op pagina 65 staat dat je de schil van een limoen moet raspen en hem uitpersen. Maar wat moet je er daarna mee doen? Het lijkt erop of ie niet meegaat in de boemboe maar dat je er iets mee moet doen bij de kip. Ik heb het sap er nu maar over de gekookte kip gedaan. En bij de ayam boemboe bali staat een eetlepel limoensap. Dat komt in de beschrijving niet meer terug. Heb deze nu maar samen met het water toegevoegd.

Tot slot: heerlijk die vloeibare goela djawa! Die gaat er hier in vlot tempo doorheen. Ook erg lekker bij het italiaanse dessert Affogato. Als mijn moeder nog geleefd had, had ik haar ijs met deze saus gegeven. En dan zeggen: "je raadt nooit wat dit voor een saus is!" Hartelijke groeten,

Margot
23/10

Wat hebben je / jullie een fantastische mooi boek geschreven, een boeiend verhaal met prachtige recepten. Ga er echt van genieten.

Francien
8/10

Hallo Pascale, we waren op bezoek bij reisgenoten van een rondreis door Java en Bali en dan wil je natuurlijk ook culinair nagenieten, bij Mooi Zeist. Ik heb mijn



echtgenote leren kennen via dorpsgenoten waarvan de man (een oom van mijn vrouw) was getrouwd met een Indonesische vrouw, tante Barry. Ze kregen 4 kinderen en hadden een suikerplantage op Sumatra. In 1958 kwamen ze (berooft na onteigening) naar Nederland. Tante kon heerlijk koken en vaak konden we genieten van de heerlijkste gerechten. Wat de boer niet kent dat lust ie niet ging bij tante Barry niet op. Gewoon een beetje proberen. En dat zijn we blijven doen en zijn echt liefhebber geworden van de Indonesische keuken. Toch zijn er nogal wat verschillen tussen recepten. Daarom wilden we dit boek graag hebben. Kant en klaar komt er bij ons niet in. We gebruiken het liefst zo vers mogelijke ingrediënten. We hebben er nog niet uit gekookt maar dat zal niet lang duren. Tante Barry was een en al hartelijkheid. Echt een heel lief mens. Mijn eerste herinnering was, nog voordat ik mijn vrouw leerde kennen, dat ze vermicelli apart kookte en afgoot. Ik verbaasde me erover, omdat ik dacht dat daarmee smaak verloren ging. Wist ik veel over kleurstoffen die werden toegevoegd..... Groetjes,

Theo
30/9

Hallo Pascale, gisteren waren we op verjaardagsvisite bij mijn broer Henk (82). Uiteraard werd er gepraat over vroeger. Een periode die ik niet heb meegemaakt maar m'n oudste 3 broers wel (1935, 1936 en 1938). Onze oma (Hen-)Drika woonde in Depok en later nadat ze was getrouwd in Bandung. Mijn broer Fred gaat dit jaar nog eens naar Jakarta en dan bezoekt hij de familie in Depok ook weer. Jalan Kemboja is het adres daar. Inderdaad ook in de buurt zoals jij beschreef. Wat we ons gister wel afvroegen is welke naam de familie Isakh had voordat ze die in Depok kregen en waar liggen de roots voor die tijd? Wellicht zullen we dat nooit weten. Succes met je boek (...ste druk alweer?). Vriendelijke groet,

Vera en Pim
23/9

Hoi Pascale, wat maken de koffer en de tjobèk veel mee! En zo te lezen allemaal mooie avonturen die je kunt bewaren in je hart. De inhoud van de 'koffers' die ik cadeau heb gedaan wordt gekoesterd door de ontvangers. Ze laten ze ook vol trots aan anderen zien. Dus wie weet wat daar verder uit voorkomt. Jouw laatste nieuwsbrief heb ik ook aan hen doorgestuurd. Zo blijven ze op de hoogte wat de 'Oma Stien - koffer' allemaal meemaakt. Jouw dagen zullen best wel gevuld zijn met veel verschillende dingen: gezin, werken en 'op reis' met de koffer en tjobèk. Ik wens je heel veel mooie dagen gevuld met heel veel (glim)lachjes! Hartelijke groet,

Desirée
4/9

Beste Pascale, hartelijk dank voor het mooie boek, ziet er echt prachtig uit! Ik kan niet wachten om een van de heerlijke gerechten te maken. Met hartelijke groet,

Cindy
2/9



Dag Pascale, wat een mooi historisch en tegelijkertijd hedendaags document is het kookboek geworden. Natuurlijk heb ik de meeste recepten van mijn moeder, ook ik heb de tjobeh geërfd en ga het straks doorgeven aan mijn dochter. Dit boek is meer dan een kookboek, mooi met al die herkenbare verhalen. Past ook in deze periode, waarin de roep om Nederland leert dat er aandacht moet zijn voor het koloniale verleden. En de komst van de "indo's" met hun rijke geschiedenis, hun waardevolle cultuur, en vooral de bereidheid om hier in Nederland zich aan te willen passen. Dit boek roept bij mij veel emoties op. Mijn moeder leeft niet meer, maar zij zou dit boek ook als zeer waardevol hebben ervaren. Dank jullie wel voor dit mooie resultaat, en wat veel tijd en moeite het jullie heeft gekost. Het Indische geduld en voortvarendheid is de neerslag van Paulina, die op haar hurken bij haar tjobeh boemboes oelekt. Met vriendelijke groeten,

Lies
31/8

Beste Pascale, hartelijk dank voor het mooie boek. Dat hebben jullie met liefde samengesteld, dat zie je, dat lees je en dat voel je. Mijn Indische opa, oma en vader zijn er helaas niet meer maar ik heb genoeg aan ze kunnen vragen over het Indisch zijn. Door jullie boek met lekkere recepten en mooie verhalen voel ik me senang als ik het door blader. Selamat manis,

Mart
30/8

Beste Pascale, hartelijk dank. Ik kijk uit naar het boek. Ik heb van de echte Indische keuken leren houden door mijn vriendin, geboren in Bandung. Haar moeder was ook een echte kokkin. Van haar heeft zij ook heerlijk Indisch leren koken. En van beide boeken is dan ook voor haar. Met vriendelijke groet,

Gerrit
27/8

Geachte mw. Pascale, het is een mooi boek. Ik verheug me er op lekker te koken, als kleinkind en kind van mijn in Indie geboren voor/ouder. Dank voor het vertrouwen.

Patricia
26/8

Beste Pascale, dank, ik heb het inderdaad op BNR gehoord. Mijn vrouw heeft ook Indische roots (oma). Ik vind het zo'n mooi verhaal! Wat fijn om te horen dat het een succes is. Ook voor alle scholieren die aan het project hebben meegewerkt. Met vriendelijke groet,

Stephan
26/8



Beste Pascale, het boek ik ontvangen en het was voor mijn vrouw een grote verrassing. Zij zelf is in Nederland geboren maar haar ouders zijn in 1956 met de JVO naar Nederland gekomen. Het boek inspireert haar weer om het koken - wat ze goed kan - van Indisch eten weer op te pakken. Dank voor de goede zorgen en wij zullen u blijven volgen.

Henk
23/8

Beste Pascale, via via kocht en ontving ik 'Koffers vol recepten'. Wat een leuk boek, en wat geweldig voor je oma dat ze dit mag beleven! Tempo Doeloe... Zelf ben ik geboren in Zuid-Afrika, uit Hollandse ouders, met een vader die als soldaat bijna vier jaar in Nederlands Indië had gezeten. Hij droeg het land een warm hart toe, maar praatte nauwelijks over die tijd. De liefde voor Indisch eten is een van de weinige dingen die hij over dat verleden liet merken en met ons deelde. Vriendelijke groeten,

Mieke
2/7

Wat een mooi project Pascale! Dank voor je enthousiaste informatie! Succes met een nieuw project, we gaan je volgen. Lieve groet van

Henk en Beatrice
26/6

Hallo Pascale, wat een prachtig boek!!! Je mag er echt super trots op zijn! Heerlijk om door heen te bladeren! Mooie foto's, mooie verhalen, prachtig opgemaakt, mooi gebonden en ook nog heerlijke (zo te zien makkelijk te maken) recepten. Dank je wel voor al de extra toelichting in je mail, de foto's, de making off de recensies. Het is heel erg leuk om dit allemaal te lezen en het maakt nog eens extra duidelijk met hoeveel liefde je dit boek hebt gemaakt. Zo bijzonder dat je oma met haar 95 jaar hier nog zo bij betrokken is en wat fijn dat ze daar nog zo van kan genieten.

Fantastisch dat je het boek ook helemaal zelf hebt gemaakt en op de markt hebt gezet en verspreid en leuk om te lezen hoe familie, vrienden en studenten input hebben. Super om te zien dat het overal zo goed ontvangen wordt. Je doet alles met zoveel aandacht voor detail, dat vind ik echt fantastisch. Ik kan niet wachten om zelf de recepten te gaan proberen en er lekker door te gaan bladeren en de verhalen te lezen. Ben super blij met je boek! Ik ben enorm geïnspireerd en ga er enorm van genieten. Ik hoop dat je nog heel veel mensen blij gaat maken met dit mooie bijzondere (kook)boek. En dat je oma dat ook nog vele jaren mag meemaken. Liefs,

Eveline
25/6

Ps Ik heb zaterdag ook weer enorm genoten van je heerlijke eten!



Ps 2. Ik ga naast je kookboek, de bijgevoegde recensies ook nog eens op mijn gemak lezen, leuk hoor dat het zo goed gaat! Ik zal ook eens kijken of ik anderen enthousiast kan maken.

Hallo Pascale, dankjewel voor je leuke mail. Ik verheug me op de komst van je boek. Ik luister vrijwel elke week naar (de podcast van) Mangiare en zo ook de uitzending waar jij te gast was en vertelde over je boek. Het leek me leuk en ik ben gaan googlen. Ik ben een hobbykok met een zwak voor kookboeken. Ik heb er honderden. Mijn kookhobby is eigenlijk begonnen met een 4-tal kooklessen bij Kook Ook met als thema, je raad het al, de Indonesische keuken. Sindsdien heeft die een zwak bij mij. En zeker een boek met originele authentieke recepten en mooie foto's. Ik hoop er veel uit te koken. Vriendelijke groeten ook aan je oma,

Jean-Paul
20/6

Beste Pascale, gefeliciteerd met een prachtig boek. Ik ga er lekker uit koken.
Groet,

Fridus
13/6

Beste Pascale, bedankt voor de mail en ik verheug me zeer met dit prachtige kookboek. Ik heb afgelopen vrijdag met veel plezier geluisterd naar uw verhaal bij NPO radio 1 Mangaire. Met vriendelijke groet,

Willie
13/6

Beste Pascale, vandaag ontving ik het boek, leek wel een kadootje met het mooie pakpapier. En een prachtig vormgegeven boek! Terecht om trots te zijn, en heel mooi om te lezen dat het een project met MBO-studenten is. Praktijk is immers de beste school en het resultaat is prachtig. Ik ga met plezier de recepten proberen. En ja, ik was via Mangiare op het boek gekomen. Hartelijke groet,

Rob
12/6

Dag Pascale, goed gesprek vanavond op de radio, je enthousiasme voor het koken en met name van de Indische keuken kwam goed over en heeft het radioteam geraakt. Gefeliciteerd !!!!! Ook gefeliciteerd met de verjaardag van oma Stien. Wat een leeftijd en blij toe dat zij het allemaal meemaakt. Hartelijke groet uit Den Haag,

Martin en Irene
8/6



Beste Pascale, ik houd van koken en kookboeken met 'n bijzonder verhaal. Ik zal zeker naar de radio uitzending van de 8e jun luisteren. Heb met Ranka en Theo afgesproken: als we de volgende keer weer 'n afspraak plannen, dat ik dan wat gerechten klaar maak uit 't kookboek. Hartelijke en bovenal smakelijke groetjes,

Jerrol
4/6

Hallo Pascale, ik wil graag nog een exemplaar van dit bijzondere kookboek bestellen. Mijn zusje wil dit dolgraag voor haar verjaardag hebben. Gaat dat lukken? Leuk idee om het boek te signeren met haar naam erbij. Heb inmiddels al een visgerecht geprobeerd, heerlijk. Een van de boeken die ik een vorige keer bij je besteld heb deed ik cadeau aan mijn andere zusje. Het kookboek ontroerde haar. Ook bij haar was er veel herkenning vanwege onze Indische afkomst. Het boek brengt heel wat te weeg bij ons. Het voelt alsof wij er familie bijgekregen hebben! Bedankt. Groetjes,

Lydia
29/5

Beste Pascale, het is een fantastisch boek om te lezen met heerlijke recepten. Ben er echt heel blij mee. Met vriendelijke groet,

Bert
29/5

Beste Pascale, het is al een bijzonder boek en met een "opdracht" wordt het dat nog meer. Geweldig! Ik ben er blij mee en hopelijk mijn zoon ook. Hij maakt op zijn verjaardag vaak een Indische rijsttafel en dit boek vind ik prachtig in het plaatje passen. Zeker gezien de verhalen, mijn vader is op Sumatra geboren en veel familieleden hebben Indische roots, des te leuker dus! Heel erg bedankt en veel succes met dit boek en andere zaken. Hartelijke groet,

Marjolein
16/5

Dag Pascale, wij spraken elkaar tijdens de signeersessie in Houten op 2 december. Ben zo benieuwd hoe het met je Oma is. Hoop echt dat het beter met haar gaat! Ook wil ik je feliciteren dag het zo goed gaat met je boek! Zie het bij Bruna staan en in de Read Shop kun je het bestellen! Ben er trots op!!! 🍀 🍀 🍀 Lieve groet,

Onne
3/5

Beste Pascale, wij vierden de 56e trouwdag van mijn ouders bij Mooi Zeist en mijn vader was zo lief het prachtige boek voor mijn moeder te regelen als cadeau. Mijn



moeder, geboren op Java, vindt het boek prachtig en ze geniet van de verhalen en de recepten. Met vriendelijke groet,

Conny
29/4

Beste Pascale, hartelijk dank voor uw reactie en de mooie en emotionele verhalen die ik via uw links lees. Ik vond uw boek via de site van Mooi Zeist waar we ca. twee maanden geleden nog gegeten/gesnoept hebben. Mijn felicitaties met het uitbrengen van zo'n mooi boek. Ik had een lang weekend dus heb lekker zitten lezen en watertanden. Het is een echt familieboek waar ook zeker u en Oma Stien trots op mogen zijn. Ik heb de verhalen gelezen en ben door de recepten gegaan waar ik toch ook weer leuke nieuwe tips gevonden heb (sambal boontjes met ei bijv.) Toch leuk ook te zien dat de Indische keuken verweven is met andere Internationale keukens wat u ook leuk verwoordt in het boek. Ik heb veel gereisd en ook genoten van andere- dan de Indische keuken maar de (innerlijke) rust en het "thuisgevoel" ervaar ik alleen bij het Indische. Wij wonen in Zuid Duitsland, de Indische keuken is hier totaal onbekend, we zien wel "Indische" Restaurants (India), anders maar ook lekker.

Verder hebben de Duitsers hier weinig op met exotische gerechten, Italiaans gaat nog net. Ik ben benieuwd of oma Stien de naam van Freddie iets zegt. Overigens realiseer ik mij nu dat ik ervan uitga dat oma Stien in Hilversum in het pension gezeten heeft. Dat leid ik af uit de foto, maar kan net zo goed ergens anders zijn. Zelf ben ik Hilversummer, geboren in 1954, en heb in de periode van ca. 1960-1966 op de Multatuluschool in Hilversum gezeten. Die school is niet ver van het Indische opvanghuis. Daar had ik een Indisch vriendje, Freddie Beilaart (als ik zijn naam goed schrijf en herinner). Hij woonde in dat huis met zijn familie waar ook ik af en toe kwam, heerlijk die geuren en ja veel Indische families. Ik woon nu in Duitsland en heb ook Indische roots (25%) Is het mogelijk dat je oma Stien vraagt of de naam van Freddie haar iets zegt? Ik zou dat zeer waarderen. Bij voorbaat dank. Vriendelijke groet,

Hans
17/4

Hallo Pascal, inmiddels heb jij al begrepen dat je moeder een klasgenote was geweest van mij en dat wij na vele jaren weer contact met elkaar kregen na een reünie van enkele jaren terug. Dit is gelukkig niet gebleven bij één bijeenkomst. We zijn onder de indruk van je kookboek en vinden het ook bijzonder dat je tijdens het lezen van het boek het gevoel krijgt dat er op de achtergrond iemand in een sarong zachtjes heen en weer schuift. Daarnaast willen we jou complimenteren met je heldere stijl van schrijven. Want hoe je het ook wendt of keert: Dat je culinair goed bent wil nog niet altijd zeggen dat je ook goed kunt schrijven! Je zult met dit boek vast heel veel mensen een plezier doen. De hartelijke groeten,

René & Frieda
16/4



Dag Pascale, ik kwam in het bezit van je boek en ben zo vrij geweest een recensie te plaatsen op mijn website. <https://www.kookboekennieuws.nl/indische-koffer-vol-recepten/> Graag zou ik de nieuwsbrief ontvangen want nu kwam ik bij toeval aan dit boek maar normaal gesproken had ik van het bestaan niet af geweten en dat zou een gemis geweest zijn. De recensie wordt na een aantal weken doorgeplaatst naar <https://deleesclubvanalles.nl/> Prachtboek! Kan ik van de gelegenheid gebruik maken om het boek Pruttelende kookpotten en klei-oventjes te bestellen? Hartelijke groet,

Jeanette
12/4

Hoi Pascale, ik heb een boek van jou besteld, deze kado gegeven aan mijn zusje die heel erg graag kookt 😊 Zij gebruikt volgens mij jouw boek regelmatig, ze was er erg blij mee. Ik vind t geweldig wat jij doet. En heb ook diep respect. Zoals jij weet, kook ik zelf absoluut niet graag, laat regelmatig de aardappelen aanbranden.... Indische gerechten kan ik helaas niet verdragen in mijn darmen omdat het vaak te kruidig is. Maar ik heb jouw foto's bekeken en wauw, wat een mooi eerbetoon, Pascale. Zoveel liefde in jouw boek, in jouw familie en vriendengroep. Jij bent een rijk persoon, lieve Pascale, dat verdien jij, altijd sta jij voor iedereen klaar! Laat nu anderen ook maar iets voor jou doen, door jouw boek te promoten. Mag het ook op Facebook? Heb veel vrienden in buitenland, die graag koken. Ik hoor graag of ik dit voor jou mag doen. Tot horens, liefs,

Maureen
6/4

Dag Pascale, dank voor je mail. Mijn vriendin Lotte en ik vinden het erg leuk dat je je ons herinnert en zo'n persoonlijke mail toestuurt! Wat mooi dat de eerste druk van het boek zo snel was uitverkocht en dat je zulke hartverwarmende en lovende reacties krijgt. En zelfs erkenning van de Rabobank voor jouw ondernemingsvisie. Ontzettend leuk! Gefeliciteerd! Wat leuk dat je een mooi reliëf watermerk in het boek zet. Wij hebben ons boek onlangs cadeau gegeven aan vrienden van ons en hebben voor onszelf nu een nieuw boek besteld. Dus als je er een persoonlijke boodschap voor ons in wilt zetten, dan mag dat uiteraard! Hartelijke groet,

Berend
3/4

Geachte mevrouw Onselen, vandaag heb ik uw kookboek Indische koffer vol recepten gekocht. Wat heeft u een prachtig en liefdevol boek gemaakt. Ik hoorde net van de medewerkster van Bruna Nieuwegein City Plaza dat u afgelopen zaterdag daar was om uw boek te signeren. Helaas was ik daarvan niet op de hoogte, anders was ik ook bij u langsgekomen. Zou de mogelijkheid bestaan dat u mijn kookboek alsnog signeert? Ik hoor graag van u. Met vriendelijke groet,

Danielle
28/3



Goedemorgen Pascale, inmiddels heb ik je boek nog niet helemaal “verslonden”, maar ben toch al een heel eind op weg. Heerlijk geschreven en veel dingen herkenbaar, ook jouw verhalen. Een pareltje voor m’n boekenkast, maar daar hoort het eigenlijk niet thuis. Liever in de keuken. Ik zal er binnenkort zeker eens uit gaan koken. Gelukkig zag ik dat “jouw” gado gado ook met tahu en tempé wordt klaargemaakt. Je saus mocht ik gister al proeven. Dat zit helemaal goed. Vergeet niet om eens langs te komen in België. En mocht je eens (kook-) hulp nodig hebben mag je me ook vragen te helpen. Ik werk nog 2 dagen per week maar dat is in juli afgelopen. Fijne dag verder en nogmaals succes met je mooie boek. Groeten,

Pim & Vera
25/3

Beste Pascale, we hebben gisteren heel erg genoten van je uitleg over het kookboek Indische koffer vol recepten. Ik heb het boek nog niet bekeken, want ik krijg het op mijn verjaardag van mijn moeder. Super leuk! Maar nog wel een paar weken geduld hebben. Heel veel succes met je verdere verkoop van je boek.

Anneloes
25/3

Hallo lieve Pascale, gefeliciteerd met het succes van je kookboek. Direct toen ik het gelezen had wist ik al dat het een succes zou worden. Heb met kerst ook een Indische rijsttafel gemaakt, en ik vind, dat je zo goed het verhaal heb verteld. Hoop dat je nog een boek schrijft over hoe de Indische mensen hebben geleefd, gewerkt en gewoond hebben. Diederick van Vleuten heeft over zijn oom Jan geschreven, maar dat is toch niet het verhaal van onze Indische families. Zoals jij een verhaal kan schrijven zal dat zeker ook een succes worden. Groetjes,

Nannette
24/3

Pascale, wat een mooie berichten over families die connected zijn aan mijn oma en jouw overgrootoma. Dat hebben we niet kunnen bedenken vorig jaar toen we het boek lanceerden. Of eigenlijk jij en de fotograaf. Goed gedaan!

Buck en Janny
24/3

Goh wat leuk allemaal Pascale, je hebt wel echt wat in de Indische wereld gezet, kontakten die ontstaan, familiebanden die weer opgerakeld cq. ontdekt worden, je kookboek die in Depok terecht komt, dorp van je oma, wat een prachtig gegeven. Inderdaad dubbel en dwars verdiend, we zijn trots op je. Xx

Hans & Maud
24/3



Wauw Pascale, TE GEK!! Zo ongelooflijk knap van jou en al die jaren werk wordt op deze manier zo beloond!! Ben trots op jou!

Priscilla
23/3

Hoi Pascale, ik lees het artikel uit de Gelderlander met grote trots en tranen in mijn ogen. Wow, jij laat een footprint achter met dit boek en herinnert velen aan hun eigen footprints uit een ver verleden. Misschien is 'foodprint' wel een gepaste en leuke woordspeling ☺

Erik
23/3

Pas, je hebt het dubbel en dwars verdiend. Had je ooit kunnen bedenken voor je hiermee begon dat het zoveel los zou maken? Echt prachtig en ben ook super trots
Xxxx

Michael
23/3

Ha Pascale, kookboek gisteren ontvangen! Het ziet er geweldig uit!! Fantastisch, wat een project en wat een mooie bezegeling. Groetjes en liefs,

Venu
22/3

Dag Pascale, inmiddels heb ik met eigen ogen vastgesteld dat je boek (2x) prominent naast het boek van Beb Vuyk in de boekenkast staat van Van Stockum. En de reactie van Pim: hij is een volle neef van mij. Zijn moeder - tante Neeltje geheten inmiddels overleden - is een zuster van mijn vader - Leendert, inmiddels ook overleden. Jouw oma Stien en mijn vader zijn volle nicht en neef. En Paulina Isakh (jouw overgrootmoeder) is meen ik een nicht van Henrika Isakh (mijn grootmoeder), maar oma Stien weet dat veeeeeeeel beter te vertellen. Maar, leuk te lezen dat Pim de reis naar Nieuwegein maakt vanuit België, doe 'm de groeten van Martin en mij. Hoe dan ook, voor nu wensen wij jou en je team nog veel meer wind-mee met je boek en zien er naar uit dat het onderwerp van bespreking is in 1 van de tv-/radioprogramma's. Hartelijke groet uit Den Haag!

Martin en Irene
22/3

Beste Pascale, ik ben wel benieuwd naar de recepten, want mijn oma Hendrika Isakh liet ons ook haar recepten na. Ik las in de omschrijving de naam van Paulina Isakh.



Toeval of niet? Kennelijk hebben zij allebei iets met de Indische keuken. Ik stuur je een foto van mijn oma met haar gezin. Overigens weet ik dat een neef (Simon Isakh) van mijn moeder bij de Spandershoeve heeft gewerkt en dat hij uw boek inmiddels heeft meegenomen naar Depok. Vooralsnog heb ik gepland om de 24e naar de signeersessie in Nieuwegein te gaan. Ik ben heel benieuwd geworden. Mvg

Pim
18/3

Hoi Pascale, we hebben het ontvangen en even stiekem gekeken en toen weer netjes terug in het cadeaupapier gedaan... Het is een boek om trots op te zijn want er staan heel veel lekkere recepten in. Mijn man die gaat zeker ook een paar recepten pikken ☺ Dankjewel en fijn weekend! Met vriendelijke groet,

Sylvia
17/3

Goedemiddag Pascale, het is alweer een week geleden dat we elkaar bij boekhandel Arentsen in Tiel hadden ontmoet en belofte maakt schuld...vandaar dit mailtje. Intussen hebben we het kookboek al doorgespit en daarvoor onze complimenten voor de mooie uitvoering hiervan ! Ook hadden we het recept voor de Sajoer Lôdeh uitgeprobeerd en daar hadden we van genoten. In de boekwinkel vertelde ik je dat wij ook een aandenken hebben uit 'de goede ouwe tijd' en dat ik je hierover zou mailen.

Net zoals jij de cobék en ulekan van je oma in ere houdt, houden wij de vijzel en stamper (tumbukan + alu) van onze moeder ook in die staat. Het is toch wel frappant dat die dames toen nog het idee hadden om ondanks alle ellende deze zware voorwerpen ook nog mee te sjouwen. Mijn moeder had bij de internering behalve de nodige kleding en andere benodigdheden voor haar kinderen ook nog deze gietijzeren voorwerpen door 4 kampen meegenomen en later na de bevrijding altijd in huis gehouden en gebruikt. Wij hebben het nu in ons bezit maar gebruiken het niet als zodanig, maar houden het wel op een ereplaats samen met nog een Japans kopje. In dit kopje werd toen eenmaal per dag wat rijst afgemeten en met een waterig soepje of een stukje vis was dat het eten voor één dag. Regelmatig als we hieraan denken kunnen we de waarde van onze 'rijkdom' van nu beter waarderen en vooral ook de vrijheid die we genieten.

Ps. In 'De geur van witte rijst' staan de recepten van mijn zussen en ook van mij. Er staan ook korte verklaringen bij op de bladzijden 177 - 181 en 183. Misschien ook iets voor jullie om het te maken voor zover jullie het nog niet kennen. Mirjam Letsch en haar man vertelden ons toen dat de hele crew vooral van de advocaattaart hadden genoten en dat ze het voor de tweede keer met iets meer cognac nog lekkerder hadden gevonden. Vriendelijke groet en wie weet tot ziens !

Peter en Marry
7/3



Goedemorgen Pascale, heel uniek, dat je jouw familie verhalen met de lezers deelt. Deze achtergrondinformatie maakt het boek zo apart en dan als kers op de taart, de foto's deze zijn zo mooi en authentiek. Kortom een prachtig kookboek. Heel veel succes ermee. Met vriendelijke groeten,

Henna
27/2

Hallo Pascale, met veel plezier heb ik over jouw activiteiten gelezen op jouw site! Gisteren gelijk het boek besteld. Wat geweldig leuk dat je zo'n mooi boek hebt gemaakt en je dit hele proces samen met familieleden en vrienden hebt gedeeld. Het zal je heel veel plezier en voldoening hebben gegeven en andere inspireren. Inmiddels heb ik jouw boek ontvangen. Wat is het prachtig geworden en heerlijk om alleen al rustig doorheen te bladeren en naar de foto's te kijken en de verhalen te lezen. Echt heel knap gedaan! Het zal je zeker heel veel voldoening geven!! En ik ga ook zeker de recepten proberen. Ook ik ben bezig met mijn familiegeschiedenis met een vader die in Medan is geboren. Dit resulteerde in 'Istori Kita Jouw Familiegeschiedenis'.
Hartelijke groet,

Simone
16/2

Hallo Pascale, het is inderdaad een bijzonder boek, prachtige (herkenbare) foto's en heerlijke recepten, niet al te ingewikkeld. Je mag er met recht trots op zijn. Ik heb je mailtje doorgestuurd naar de line dance vriendinnen en ons zusje. Ik blijf je boek promoten want het is een prachtig bezit. Heel veel succes ermee. Liefs en groetjes,

Jans
12/2

Hoi Pascale, wat tof dat het boek zo 'opgepakt' wordt. Het boek is ook superleuk. Ook al ben ik 'm nu even kwijt, omdat mijn moeder het boek gestolen heeft haha.... Veel succes met het boek verder. En op basis van de vele recepten vermoed ik, zomaar dat ik als 'mislukte' pinda eindelijk eens een Indisch gerecht zal gaan maken. Is mijn man ook weer blij!! ☺ Groetjes,

Daphne
23/1

Hoi Pascale, dank voor je ontzettend lieve, uitgebreide en dierbare reactie. Het verdriet overviel mij ineens tijdens het lezen en later vloeide de blog gewoon uit mijn spreekwoordelijke pen. Ik vind het een prachtig boek. Omdat ik het van mijn lieve moeder heb gekregen en natuurlijk ook juist doordat het boek mij oprecht raakt. Ik ben er zo blij mee! Ik heb de vrijheid genomen om mijn blog ook te delen met een aantal groepen (mijn contact met de Tong Tong Fair vond het een mooi artikel) en



Indisch maandblad Moesson heeft het vanochtend op hun Facebook-pagina geplaatst. Zo leuk om de lieve reacties te lezen. Iemand heeft jullie boek meteen besteld! Hier kan je de post terugzien:

<https://www.facebook.com/Indischmaandblad.Moesson/posts/1589640924458380>

Vanzelfsprekend mag je mijn linkje vermelden. Foto's en tekst mag je gewoon overnemen (mocht je dat willen). Ik sta helemaal achter jullie en jullie mooie boek. Ja, ik ontvang heel graag je mail met achtergrondinformatie. Erg benieuwd. Heel goed hoe je het hebt gedaan (in eigen beheer uitgeven). Het is met recht een prachtig erfstuk (zoals ik dat noem) geworden, om van generatie op generatie door te geven. Hartelijke groet en liefs,

Rory

www.4oenvoorheteerstmoeder.nl

17/1

Hoi Pascale, bedankt voor het super mooie kookboek. Wat moet dit een ongelooflijk gaaf project zijn en het resultaat mag er zijn! Ik heb het nu bijna helemaal doorgelezen en geniet niet alleen van de heerlijke recepten, maar ook van de mooie verhalen en foto's. Ik snap heel goed dat jullie erg trots zijn. Ik heb inmiddels al een kookafpraak gemaakt met mijn zwager, hij is mijn partner in crime op kookgebied en we trekken meestal eerst een halve dag uit voor een bezoek aan de toko, staan dan de hele middag in de keuken en sluiten de dag af met een heerlijk diner met onze gezinnetjes. Dus ik ga snel ook echt proeven hoe lekker de recepten zijn! Groet,

Evelien

16/1

Hoi Pascale, je boek is inmiddels al veelvuldig gebruikt: om door te bladeren, uit te lezen en uit te koken. Mijn moeder is vooral heel content met een kip-met-ananas-receptje, waarbij ze ineens het licht heeft gezien in de logica van de volgorde. Eerst vlees braden, dan het kruidenmengsel aanbraden tot het geurt en dan het vlees weer erbij. Het was ook inderdaad heerlijk, wij hebben er ook van mogen genieten. Ik heb de kaaskoekjes geprobeerd, die vielen ook goed in de smaak. Mijn moeders vriend vindt vooral de verhalen erg leuk. Het boek is echt een prachtstuk geworden, dat inderdaad door de pakkende verhalen een extra dimensie krijgt. Liefs,

Joss

1/1/2018

Beste Pascale, wat een geweldig kookboek! Ik heb 2e kerstdag 4 recepten gemaakt uit het boek (sambal goreng tempé, sajoer lodeh, ayam paniki en gulai telur). Mijn eerste keer om uitgebreid Indisch te koken. Best spannend, maar de instructies zijn zo duidelijk omschreven dat ik met veel plezier en geen stress alles heb bereid. En de resultaten mochten er zijn! Wat een heerlijke smaken! Mijn vader komt zelf uit Soerabaja en zei "Dit is een goed kookboek. De smaken kloppen helemaal". Een groot compliment dus! Dankjewel voor dit geweldig boek! Met vriendelijke groet,

Naomi

29/12



Hallo Pascale en familie, het boek voor mijn zwager Rob was een groot succes. Hij is er erg blij mee en is al halverwege de recepten en verhalen. Zijn familie is in 1958 naar Nederland gekomen vanuit Indonesië om dezelfde reden als je oma. Ook zijn vader was piloot en zijn ouders zouden ongeveer dezelfde leeftijd hebben gehad als Oma Stien. Heel herkenbaar dus en een stukje jeugd sentiment voor Rob. Nogmaals dank voor alle moeite en veel succes met het boek ! Fijne jaarwisseling en een heel goed 2018. Groeten,

Helma
28/12

Pascale, wat een fantastisch boek. Zo blij dat ik het heb. Professioneel en persoonlijk. En heel duidelijk. Klasse ! Ik laat tzt graag even weten wat mijn ouders er van vinden. Al denk ik het wel al te weten, hetzelfde als ik... 😊 Groetjes,

Roel
22/12

Lieve Pascale, vandaag is je boek aangekomen. Ik heb het helemaal doorgebladerd en hier en daar wat gelezen. Ik vind het een prestatie van je; het is prachtig uitgevoerd, goede opzet, mooi papier en prima foto's. Vooral de oude foto's zijn interessant maar ook de nieuwere waar we de mensen van kennen zijn tof! Wat een geweldige gebeurtenis moet de uitgave van dit boek voor jou en voor je grootmoeder zijn geweest. Oma Stien ziet er nog prima uit, een sterke vrouw en wat fijn dat ze dit alles nog mee maakt. Maar ook het luisteren naar haar verhalen en het klaarmaken van de gerechten, wat een plezier moeten jullie daarbij gehad hebben. Het is een gift om zo'n grootmoeder te hebben. En wat een moed ook van haar om waar je ook woonde je te komen bezoeken. Met je boek heb je een document gemaakt voor alle generaties die na je komen! Het moet een flink karwei zijn geweest voor je de juiste vorm gevonden had, maar je mag er trots op zijn. Nogmaals dank voor het delen van deze geschiedenis, we genieten ervan, voor ons is het een fijn bezit! Hartelijke groet,

Fred en Therès
22/12

Beste Pascale, wat een prachtig kook-, kijk- en leesboek. En wat leuk om te lezen dat de familie zo betrokken is geweest bij het hele proces. We hebben zin om de gerechten uit te proberen en te vergelijken met hoe wij gewend zijn te koken. We lazen al wat verrassende tips. Bedankt voor het boek en Bonny bedankt voor het persoonlijk langs komen brengen! Groeten,

Vidès en Alexandra
21/12



Beste Pascale, afgelopen zaterdag 16 december j.l. hebben wij een leuke ontmoeting gehad bij een boekhandel te IJsselstein. Ik heb aldaar toen het boek van jou gekocht. Ik ben er erg blij mee. Heb het al doorgebladerd en ook al wat stukjes gelezen en herkenbare foto's bekeken. Het boek kwam bij mij over als een fotoboek herkenbaar bij mijn familie. Foto's die bijna net de plaatjes zijn die ik uit mijn verleden ken. Met enig heimwee, nostalgie en sentiment heb ik ervan genoten. De recepten komen mij ook bekend voor en was in het verleden ook altijd een onderdeel van een familiebijeenkomst. Wat leuk geweest zou zijn te vermelden in je boek is het benoemen van bijpassende wijnen zoals Chardonnay- Sauvignon Blanc- Grune Veltliner- Mousserende wijnen etc. Graag ben ik benieuwd hoe het boek tot stand is gekomen en zou dit graag willen weten.

Eugène
19/12

Hallo Pascale, heel veel dank voor het maken van dit geweldige familieboek, de prachtig foto's en verhalen. Heel bijzonder, dat we oma Stiens verhaal mogen lezen en dat we van haar recepten mogen leren. Je zal het wel erg druk hebben en dan vraag ik je ook nog iets in vier boeken van mij te schrijven! Die extra boeken zijn voor mijn dochter en mijn zus, die in Duitsland woont. Mijn dochter heeft het druk als blogger en kookt vaak Indisch. Dus dit boek komt erg van pas. Ze houdt ook erg van Indische recepten en van het lezen van een familiegeschiedenis.

Mijn zus woont al heel erg lang in Duitsland en mist typische tokospullen, zoals tahoe, tempeh, verse lekkernijen, kroepoek, emping en Surinaamse hele korrelrijst. Ik ga elk jaar een paar weken naar haar toe met een trolley vol tokospullen. Ook dit jaar gaan we lekker Indisch koken, veel snoepen, snacken en smullen, vooral van oma Stiens recepten. Ik zie het voor me! Dit boek is een cadeau voor haar 70^e verjaardag! Voor mijn zoon is dit zijn eerste woning. Jouw boek vind ik erg speciaal als eerste kookboek voor hem. Hij houdt erg van Indisch eten en omdat hij zo dichtbij mij gaat wonen, zullen we de komende tijd vaak samen gaan koken, leuk toch? Allemaal hele fijne dagen gewenst, groetjes,

Maureen
16/12/2017

Hoi Pascale, wat een fijne ontmoeting!! Wat is de wereld toch klein en toeval bestaat niet. Het waren vanmiddag tranen van geluk. Dank voor het schrijven van dit mooie verhalen-receptenboek. De missie van Stien is zó gelukt! Mijn oma heeft mij jullie kant op gestuurd. En met wat voor reden! ☺ Ik ga het boek lezen en koken natuurlijk! Fijne feestdagen en geef Stien een dikke knuffel van mij als je ons verhaal verteld hebt! Groetjes,

Jessica
16/12

Hallo Pascale, geweldig: wat een prachtig boek! Van harte gefeliciteerd en wat zal je Oma ongelooflijk trots zijn. Letterlijk en figuurlijk : VERRUKKELIJK !!!! Dankjewel



voor al je inspanning en dat je ons zo iets moois presenteert.
Fijne dagen en hartelijke groeten, (ook namens mijn vader)

Nelleke
15/12

Met veel vreugdekreetjes heb ik in een volle lunchroom het kookboek in ontvangst genomen. Er moet rond die tijd in Zeist een rush op het boek geweest zijn. Ik heb in jullie roem kunnen delen door luid en duidelijk kenbaar te maken, dat ik de auteur ken! Gisteren naar de toko geweest waar jouw oma Stien ook inkoopt, stiekem hopenoend haar daar weer te ontmoeten. Lekker snuivend mijn inkopen gedaan. Ik werd dit keer duidelijk voor voller aangezien door het personeel, want ik had stronken en blaadjes in mijn karretje. De recepten zijn heel herkenbaar voor mij. Precies wat mijn vader ook maakte op de zondagen. Nu is hij overleden, maar ik ga zijn tjobèk en oelekan weer in ere herstellen. Op naar mijn eerste rendang en heel veel herinneringen aan mijn ouders. Liefs,

Nicolette
10/12

Beste Pascale, wat een happening en wat een werk hebben jullie hierin zitten. Wat een prachtig hartverwarmend exemplaar, de liefde voor de gerechten en voor elkaar spat ervan af. Ik wens je veel succes en hoop, dat vele mensen van dit boek, het verhaal en passievolle gerechten mogen genieten. Groetjes,

Marly
3/12

Hallo Pascale, eindelijk je kookboek ontvangen. Het boek ziet er super uit en er staan veel lekkere gerechten in, die ik vast wel een keer ga maken. Jammer genoeg zijn onze kleinkinderen echte blanda's, maar wie weet verandert dat ooit nog eens. Bedankt Pascale voor dit mooie naslagwerk. Wij wensen jou en je partner fijne feestdagen! Groetjes,

Edmay
1/12

Beste Pascale, het boek is inmiddels al lang en breed binnen hoor! :) En wat geniet ik ervan! Super leuk gedaan met die oude foto's en mooie verhalen. Het water loopt al in m'n mond bij het lezen van die recepten en krijg dan spontaan trek. Bij jullie is het een familietraditie om de recepten door te geven aan de volgende generatie, bij ons wordt dit een familieboek! Mijn schoonouders hebben in Maleisië gewoond en mijn schoonvader werkt regelmatig in Indonesië, dus wij zijn verzot op dat heerlijke eten! Onwijs leuk gedaan en nog gefeliciteerd met je oma, onze complimenten!! Groetjes,

Mariska
29/11



Beste Pascale, ik heb het boek gisteren ontvangen en ben er heel blij mee. Echt een bijzonder (kook)boek! Ik zag via pen.nl / AD het verhaal voorbij komen, omdat ik voorheen in Nieuwegein woonde (nu in Vianen). Ik hoop voor jullie / je oma dat veel mensen het boek zullen aanschaffen en er nog jaren plezier van hebben. Groet,

Laura
29/11

Hoi Pascale, inderdaad een heel mooi (uniek) kookboek, perfect opgezet met mooie beschrijvingen/illustraties/foto's en een mooi verhaal. Maar vooral ook lekkere gerechten... Was er direct weg van.

Henny
27/11

Goedemiddag, wat een prachtig boek, ik heb heel veel kookboeken maar Koffers vol recepten is wel een diamantje. En vooral omdat ik deze heb gekregen van mijn zoons. Veel succes en ik zal hem bij iedereen aanraden. Groetjes,

Yvonne
22/11

Wat een schitterend kookboek en mooie familieverhalen. Doet mij denken aan mijn eigen familie waar het bij de chinezen ook altijd om eten draait.

Fouk
22/11

Hallo Pascale, wat leuk dat je me dit schrijft. Mijn moeder was zelf nogal een kookwonder van de Indische keuken en is in 1946 met de Bersiap naar Nederland gedeporteerd. Ze had een kookboek. Het is het oudste meest gebruikte boek wat ik als klein kind ooit heb gezien. Hij was heiliger voor haar dan de bijbel. Toen ze hertrouwde op haar 45ste gooide haar man het boek weg en ze is er volgens mij nooit over heen gekomen. Maar toen bleek wel, dat haar kookkunsten al geschreven stonden in haar hersenen. Ze werd er om geroemd. 2 jaar geleden is mijn moeder overleden. Ik vond dat haar liefde voor de Indische keuken niet mocht vergaan en dat wij als tweede generatie een taak hebben hun waarden en schatten in ere te houden en ben toen ik trouwde als trots halfboed Indische ook Indisch gaan koken. Gelukkig worden ook mijn borden door iedereen schoongelikt! En ook mijn dochter treedt weer in mijn voetstappen. Ze is een echte blonde belanda met de kookkunsten van een Indo. Zo grappig. Ik ben mijn moeder dankbaar voor deze erfenis!

Ik herkende jouw verhaal in die van mij. Ik verwacht ook dat jouw boek heel veel in mij teweeg zal brengen. Ook was ik plaatsvervangend trots op je dat je deze belangrijke generatie met zijn kookkunsten hebt vastgelegd! Ik zal het koesteren.



Betekent het dat ik het boek nu inmiddels kan ophalen bij de boekhandel? Heel veel lieve Indische groetjes,

Monique
21/11

Beste Pascale, het fantastische kookboek kreeg ik vanmiddag in de bus. Bij het gauw doorbladeren werd ik al helemaal enthousiast! Enig al die persoonlijke verhalen. Ik ga morgen met plezier het helemaal doorlezen en later uiteraard ook uit koken. Ik kook sowieso graag Indisch, dus ga graag aan de gang met deze recepten. Succes met de verkoop en vooral warme groeten aan je grootmoeder, mevrouw Stien Zwart. Een prachtig document! Warme groet,

Jony
21/11

Ha die Pascale, helaas, ik ben jouw kookboek alweer kwijt. Mijn schoonouders zijn alle recepten aan het uitproberen. Maar als het goed is kan ik hem binnenkort zelf weer gebruiken. Wat misschien wel heel leuk nieuws is: Mijn schoonvader is kookvrijwilliger in het bejaardentehuis bij ons in Boekel. En hij gaat binnenkort voor al die mensen het recept voor Indische hutspot uitproberen! Wij vonden het in elk geval heel lekker. Groeten,

Bas
20/11

Hi Pascale, echt geweldig jouw initiatief! Ik ben ook al een tijd bezig met een kookboek. Ik heb 180 handgeschreven recepten van mijn overgrootmoeder. Maar nu alleen heel druk met de productie van de ketjap en de spekkook. Ik doe dat vanuit huis naast mijn werk. Dus lekker druk. Leuk om ook iemand te treffen die ook zo bezig is met haar Indische culinaire achtergrond. Ik lees dat jouw familie uit Soerabaja komt, die van mij uit Batavia. Dus onze recepten vullen elkaar aan. Echt leuk! Ik geef ook kookworkshops en kookpresentaties erbij☺. We houden zeker contact. Fijn weekend nog. Groetjes

Marc
19/11

Ik heb het kookboek gelezen en wat is het een ongelofelijk mooi en ontroerend familieportret geworden! Echt zo mooi. Ik herken allemaal gezichten op de foto's en ik zie, dat jullie allemaal wel op iemand lijken. Wat ongelofelijk bijzonder dat je dit hebt gemaakt en dat alle familieleden hun steentje hebben bijgedragen. Prachtige foto's van de heerlijke gerechten en geïllustreerd door ontroerende familiefoto's uit een zwart-wit verleden. Wat super dat jullie oma dit moment nog mag meemaken! Echt complimenten! Het is een prachtig familiebezit geworden, waarmee de volgende generaties hun roots kunnen doorgeven. Ik heb twee collega's met Indische roots en zij toonden opvallend veel belangstelling, wetende dat ook hun familierecepten



verdwijnen als ze niet worden vastgelegd voor de volgende generatie. Het is een prachtig boek!

Joyce
18/11/2017

Lieve Pascale, ben vandaag naar mijn vader gegaan om het kookboek af te geven. Wij hebben eerst de foto's bekeken en hij herkende veel mensen van de foto's, hij vond het erg leuk om die oude bekenden weer op een foto te zien. Toen ik hem het stukje voor las over de put in de tuin waar water uit gehaald moest worden, zei mijn vader: "ja dat herinner ik mij nog, ik heb toen vaak water gehaald om het bad te vullen." Nogmaals, hij vindt het boek vanwege de foto's erg leuk en hij zal jouw oma Stien nog wel bellen om haar te bedanken. Ik heb zelf al wat gerechten uitgezocht die ik binnenkort ga maken. Veel liefs en groetjes aan je familie.

Danny
18/11/2017

Beste Pascale, het kookboek is prachtig.
We hebben er al een heerlijke rijsttafel uit klaargemaakt. Een groot succes!
Hartelijke groet,

Mark
16/11/2017

Hoi Pascale, het boek wordt op het thuisfront heel mooi gevonden! Het ligt ook ter inzage op de tafel! Inmiddels is de presentatie van het boek geweest hè? Ik hoop dat het een mooi moment is geweest; ook voor je grootmoeder! Ik kijk steeds al in de Barneveldse boekhandel. In Barneveld wonen veel mensen uit Indonesië! Succes!!!
Hartelijke groet,

Ria
16/11/2017

Hi Pascale, Ik geloof dat je wel trots zal zijn op het eind resultaat. Reserveer maar 1 boek voor mij als ik weer in Nederland ben. Maar ik denk niet dat ik met het boek in mijn hand de keuken ga betreden om het eerste recept te gaan uitproberen. Koken is nog steeds niet mijn ding. (Lekker eten wel!) Groeten,

Peter
16/11/2017

Hoi Pascale, ik heb gisteren het boek ontvangen, dank je wel. En wat is hij mooi geworden! De vormgeving en vooral de warme uitstraling met mooie foto's had niet beter gekund. De verhalen ga ik nog eens op mijn gemakje doorlezen. Een mooie



aanwinst voor mijn collectie Indische kookboeken en ik denk wel de mooiste tot nu toe. Ik ga snel eens één van jullie familierecepten proberen te beginnen met rendang. Daar kan je mij altijd voor wakker maken. Als ik zo vrij mag zijn, ik weet niet of er nog een volgende druk gaat komen, maar wellicht dat er nog een keertje doorheen gescand kan worden op kleine spelfoutjes. Kwam er toevallig eentje tegen in een

ingrediëntenlijst. Het is maar een tip 😊. Nogmaals bedankt en je mag echt trots zijn op dit boek! Groetjes,

Sander
14/11/2017

Beste mevrouw van Onselen, het boek heb ik gisteren ontvangen. Daarvoor mijn hartelijke dank. Wat is het mooi geworden. de foto's zijn prachtig. Nostalgisch, echt heel mooi. Het is echt een mooi fotoboek geworden. Mijn complimenten. Met vriendelijke groeten,

Vilma
12/11/2017

Hallo Pascale,
gisteren heb ik het kookboek via Astrid ontvangen. Wat een prachtig boek is het geworden. Nu begrijp ik hoeveel tijd dit heeft gekost, het resultaat mag er zijn. Omdat ik het aan mijn man cadeau geef voor zijn verjaardag begin volgende maand (hij houdt van koken) kunnen we het nog niet uitproberen maar ik zag al het een en ander met doorbladeren voorbij komen wat we zeker gaan maken. Heel veel succes verder met de verkoop.

Anoniem
10/11/2017

Dag Pascale, hartelijk gefeliciteerd met het prachtige boek. Wat een mooi familie kroniek. Al die foto's verhalen en recepten. Het is een genot om er in te bladeren. Ook afgelopen Zondag was het een fantastische presentatie. Je Oma zat zichtbaar te genieten. Jij en allen die er aan meewerkte hebben een unieke prestatie verricht. Nogmaals gefeliciteerd. Groeten van ons beiden

Piet en Lida
9/11/2017

Hallo Pascale, wat een prachtig boek heb je gemaakt. Een eerbetoon aan je familie, geweldig. Vanavond ga ik meteen een gerecht uit jou boek maken. Maar eerst ga ik erin snuffelen en lezen. Wat een prachtige foto's mooie verhalen. Je bent een talent. Ongekend mooi. Kan ik nog 3 boeken bij je bestellen? Heel erg bedankt! Kus,

Margriet
8/11/2017



Hoi Pascale, gisteravond flink zitten doorbladeren, stukjes zitten lezen en uiteraard recepten vergeleken met die wij zelf hanteren. Leuke is dat er bij een aantal wat verschillen is in ingrediënten (maar dat is uiteraard bekend in de Indonesische keuken; streekafhankelijk) We gaan die zeker uitproberen. Het boek is qua hoofdstukken duidelijk opgezet en nodigt uit om direct aan de slag te gaan. Mijn vrouw vond het echt een interessant boek en stelde voor om er nog één aan te schaffen voor onze oudste dochter, die over anderhalve week jarig is, flink bezig is met haar Indische roots en ook aan het kokerellen is. Zodoende onze vraag, heb je nog een exemplaar over en kunnen we die aanschaffen? Groet,

Anoniem,
8/11/2017

Hallo Pascale, ik werk sinds 2 weken weer therapeutisch en ben natuurlijk ook bij je oma geweest. Was op de hoogte van de boekuitreiking, moest ook van oma haar nieuwe kleding hiervoor zien. Gisteren was ik ook bij haar en ze vertelde me hoe leuk het was geweest met al die familieleden waarvan ze sommige al lang niet had gezien. Het boek heeft ze mij ook gegeven, en toen ik thuis was ben ik er meteen in gaan lezen en al die mooie foto's die er in staan bekeken. Wat een mooi verhaal over oma en haar recepten, die er allemaal ontzettend lekker uit zien. Als mijn hand weer alles mag doen ga ik echt wat recepten zelf maken. Ik ben erg blij met dit mooie boek en je weet ik vind het altijd erg fijn om die lieve oma van je te verzorgen en met haar over van alles en nog wat te praten. Ik hoop je gauw weer eens te zien bij oma. Groet,

Wies
7/11/2017

Lieve Pascale, ik wil je nog even langs deze weg laten weten, hoe geweldig ik je boek vind! Zulke mooie verhalen, mooie foto's en heerlijke recepten maar vooral een echt "familie kroniek"! En niet alleen ik want heb het boek vandaag meegenomen naar mijn werk en al mijn collega's waren zo enthousiast en vonden het zo fantastisch, de foto's, de recepten echt geweldig! Er waren een paar collega's bij die het boek zelfs graag wilde kopen, ik wist dit niet zeker maar komen de boeken ook nog in een winkel te liggen? want dan kan ik mijn collega's daar naar verwijzen. Nogmaals heel erg bedankt voor de gezellige en indrukwekkende zondagmiddag! Veel liefs,

Yvonne
7/11/2017

Hoi Pascale, gisterenavond heb ik thuis op de bank met veel plezier gebladerd en gelezen in het boek. Jullie mogen echt heel trots zijn op het resultaat! Voor mij zijn vooral de korte verhalen tussendoor genieten: mijn moeder, oma, overgrootmoeder en verdere familie aan mijn moeders kant komen ook uit Surabaya maar helaas is mijn oma overleden en was mijn moeder 6 toen ze in 1946 naar Nederland kwamen. Ik ken wel wat verhalen van die tijd maar heel veel hebben ze er niet over verteld. Het was alsof ik door de verhalen ook een glimp van mijn families leven heb kunnen krijgen. Komend weekend ga ik aan de slag met een aantal recepten dus ben benieuwd. Graag zou ik nog een boek willen bestellen. Groet,



Laura
7/11/2017

Pascale, wat een prachtig kookboek met heerlijke gerechten. Ik krijg nu zin om lempertje te maken, weet nu wat voor rijst je daarvoor moet gebruiken. Het is ook een boek vol herinneringen, zo herkenbaar, bij ons thuis was er ook altijd eten of je nou 's morgens, 's middags of 's avonds kwam. Wij, mijn zussen, ik en de kinderen kwamen iedere dag naar onze moeder. De bezoeken naar tante Stien en oom George waren altijd een feest samen met Glenn, Frans, Peter-Paul en Michael. Als we elkaar weer ontmoeten lijkt het wel of alles weer verder gaat waar we gebleven waren. Michael, kind van oranje, blijft altijd de kleinste ook al is hij nu opa. De vakanties naar Spanje, met vliegtuig en auto, met tante Stien en oom George waren geweldig. Ben heel blij dat je dit kookboek gemaakt hebt, en de Indische gerechten niet verloren gaan. Dit jaar zal bij ons met kerst een Indische rijsttafel op tafel komen. Heel hartelijk dank voor de Indische koffer vol recepten. Groetjes en de hartelijke groeten aan de familie,

Nannette
7/11/2017

Beste Pascale, gisteren kwam Michael Boermeester jouw boek afleveren. Ik wil je even laten weten dat ik het werkelijk een prachtig boek vind. Het is al smullen om erin te mogen bladeren. Ik verheug me om eruit te gaan koken. Dank je wel! Je bewijst de wereld een dienst door deze familie geschiedenis zo vast te leggen en te delen! Hartelijke groet,

Karin
7/11/2017

Hallo Pascale, wat is het boek mooi geworden en die omslag, geweldig!! Gefeliciteerd!! Ik heb het vanmorgen samen met tante Tine door zitten bladeren en foto's gekeken. Ze was erg ontroerd, vooral door de boodschap voor in het boek "voor Tine van Stien"! Judy heeft verteld hoe gezellig en leuk de presentatie gisteren was vergezeld met wat foto's, nou dat zag er allemaal gezellig uit! Groeten,

Désirée
6/11/2017

Beste Pascale, al eerder had ik het mooie kookboek willen bestellen maar door een mailcrash was het even aan onze aandacht ontsnapt totdat ik hoorde dat het gisteren gepresenteerd zou worden. Toen gelijk nog een exemplaar bij Michael besteld die hem vandaag bracht. Toevallig waren onze 3 kinderen ook aanwezig die ook gelijk helemaal enthousiast waren dus nog maar 3 bijbesteld via Michael. Ik hoop op veel heerlijke maaltijden uit het boek. Een prachtig project van jullie. Vriendelijke groet,

Irene (uit Houten)
6/11/2017



Hoi Pascale, het was een hele fijne middag. Je hebt het fantastisch gedaan, ben ook erg blij met het boek. Ook Linda en Jeroen vinden het boek prachtig. Gisteren heb ik het boek aan tante Tine gegeven. Zij moest even een traantje laten toen ze enkele mensen op de foto's herkende. Kon haar geen foto's die Linda gemaakt heeft laten zien. Via de telefoon is het te klein en ik was mijn tablet vergeten. Dat doe ik volgende week dan maar. Ik wens je veel succes met de verdere verkoop ervan. Groetjes ook namens tante Tine,

Judy
6/11/2017

Goedemorgen Pascale, dank voor je enthousiaste mail en voor het toesturen van 'the making of'. Wat leuk om te lezen met hoeveel passie en liefde jullie dit prachtige familieboek hebben gemaakt. Hebben jullie gisteren een mooie lancering van het boek gehad? Ik hoop het! Ik ga zeker met de recepten uit het boek aan de slag. De kans is groot dat ik het boek binnenkort ook bestel voor mijn vader. Hij is gek op koken, met name op gerechten uit de Indische keuken. Vroeger mocht ik als ik jarig was altijd kiezen wat we gingen eten. Ik koos dan altijd voor rijsttafel. Nog altijd is dat een van mijn favorieten (naast boerenkool 😊). Veel succes verder met het enthousiasmeren van mensen voor de Indische keuken en het prachtige familieboek. Hartelijke groet,

Berend
6/11/2017

Lieve Pascale, heel erg bedankt voor dit prachtige boek, met een diversiteit aan recepten, mooi geïllustreerd, mooie kwaliteit, mooie foto's, mooie herinneringen, wat een mooi collectors item! En wat lief dat je mijn naam ook nog diverse keren hebt vermeld, dat had ik zo niet verwacht hoor, maar ben er best wijs mee. Dat er zo'n goed verzorgde lancering er ook nog bij kon, met heel veel familie en vrienden, maakt het plaatje helemaal compleet. Ik zal mijn nichtjes van vaders kant er in ieder geval ook nog op attenderen. Lieve groet en knuffels,

Hans en Maud
6/11/2017

Hallo Pascale, het was een schitterende boekpresentatie, wij zijn heel blij dat wij daarbij aanwezig mochten zijn. En wat was jouw oma trots op jouw, en de andere familieleden. Helaas heeft Simeronie het boek al te pakken, dus ik moet nog even wachten. Groet,

Leo
6/11/2017



Hoi Pascale, wat een geweldige middag!! En een ongelooflijk mooi boek! Het gaf een warm gevoel om heel even deel uit te mogen maken van jouw familie. Mooie herinneringen komen ook bij mij boven uit de middelbare schooltijd. Toen was ik kind aan huis bij een Indische familie in Harderwijk. Geniet nog vele dagen na van deze mooie dag. Hartelijke groeten,

Thom
6/11/2017

Wat een heerlijke middag vol liefde herinneringen en warmte. Blij dat wij hier bij mochten zijn. Trots op jou. Dat kleine meisje doet grootse dingen. Xoxo,

Theo en Ranka
6/11/2017
